

Bianca van Harskamp

Ik ben Bianca van Harskamp, getrouwd met Huibert. Samen hebben wij onze zoon Tim en maakt onze hond Cooper het gezin compleet. Ik ben dwarsdrijver oftewel geboren en opgegroeid in Voorhout, daarna via Noordwijk, Sassenheim in Den Haag terecht gekomen. Ruim 4 jaar geleden zijn we weer neergestreken in Sassenheim, omdat ik het dorpse heel erg miste.

Ik ben een familiemens en ben graag onder de mensen. Ik geniet van de gemoedelijkheid van een dorp en voel me prettig in de Bollenstreek. Mijn hart gaat sneller kloppen van de bollenvelden, de Kaag, bos, duinen en strand om de hoek en met de trein zo in de stad. De diversiteit spreekt mij enorm aan. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ik zet me als vrijwilliger op verschillende vlakken in, zoals in het jeugdbestuur bij de voetbalverenigingen in de ouderraad van school. Ik begeleid mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en ik zit in de OR van mijn oude werkgever.

Teylingen is een fijne gemeente om te wonen en dat wil ik graag zo houden. Als coach ligt mijn hart bij welzijn. Ik zie de jeugd worstelen, ouderen die eenzaam zijn, hulpbehoevenden die niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben, het woonbeleid, weinig speelplekken voor de jeugd vanaf 7 jaar, veiligheid op straat, zomaar wat onderwerpen die mij aan het hart gaan.

Langs de lijn staan kan, maar ik sta liever met mijn poten in de klei, mouwen opstropen om me in te zetten voor de Teylingers. Ik wil het leefbaar houden, zodat we met elkaar fijn kunnen wonen in onze prachtige gemeente. Voor mij hoort iedereen erbij. Genieten met elkaar maar ook zorgen voor elkaar, dat is voor mij van belang. Mijn slogan is: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!